

Geen één oorlog maakt de wereld mooier.

Wie kan de vrede terug brengen naar oosten. Van geen één oorlog wordt het in de wereld mooier. Herdenken dat is spreken voor de doden en staan we stil bij zij die zijn gebleven. Die tussen angst en hoop moeten overleven. En smeekebeden doen naar boven.

Hoeveel harten zijn er stuk gegaan en hoeveel krassen moeten er nog komen. Wat is geluk nog waard als je vrijheid wordt ontnomen. En als je op de vlucht slaat tot hoever is het dan lopen. Als je niet weet of je ooit nog terug gaat keren naar de plek waarop je woonde.

Hoeveel bombardementen zijn er nog nodig. Hoeveel propaganda gaan ze tonen. Hoeveel wapens vol patronen gaan nog op verdriet leeg schieten met hun kogels. En wie kan zij die achterblijven helpen bij het troosten.

Hoeveel mensen moeten blijven. Hoeveel kelders om in te schuilen. Hoeveel moeders moeten huilen. Hoeveel mannen moet strijden. Hoeveel geweld kan je gebruiken bij de dood.

Het lijkt een tijd geleden dat de nazi's massa moorden pleegde op de joden. Nu zijn we in een tijd van leven gekomen waarin een populatie van extremen, deze tijd wil vergelijken met het heden en delen op hun telefoontje.

Nu zijn er Kamerleden, die over tribunalen spreken, ik vraag me af of die beseffen hoeveel mensen in oorlog op de aarde leven. Iedereen snapt de frustratie, en ik snap oprecht dat het mensen kwetst. Iedereen heeft op zijn eigen mening en ik vind dat je moet op komen voor de rechten die je hebt. Het is allemaal prima

Maar alle mensen in Oekraïne, in Syrië, Afghanistan en in Palestina zullen waarschijnlijk zeggen. Dat ze allemaal ter plekke een vaccinatie nemen zullen als dat de vrede kan herstellen als je er met 1 prik vanaf bent.

En we leven in een tijd van onzekerheid. En nu weten we dat volksgezondheid en met uitsluiting niet direct uit de problemen zijn. Terwijl we de QR code al bijna weer vergeten zijn. Maar alle sterren op de borst nu sterren in de hemel zijn.

Dat we leven in vrijheid, dus je blij moet zijn dat het al met al een heel fijn leven leid, En je niet eens bij het leger zit en niet weet of je überhaupt nog in leven blijft.

Dus wie kan de vrede terug brengen naar het noorden, naar het westen naar het zuiden en het oosten? Want geen oorlog maakt de wereld mooier.